

Älvsborgsgatan



VARBERG 1565

LÜTZEN 1632

LEIPZIG 1642

HELSINGBORG 1710

GADEBUSCH 1712

NYA ÄLVSBERG 1719

FRÅN ÄLVSBERGS SLOTT
TILL ELFSBERGSGRUPPEN



Älvsborgsbrigadens fana
överlämnas till
ELFSBERGSGRUPPEN
för vidareförande
regementets traditioner.
Detta skedde på Stora
Torget, Borås

MEDLEMSBLAD

Nr 1 2007

För Kungl Älvsborgs Regementes Kamratförening

Kungl Älvsborgs Regementes Kamrat- förening



Plusgiro 17 10 56-5
Mannerfeldts plats 3A
504 31 Borås
Kamratforeningen15@hotmail.com

Ordförande:

Else-Marie Lindgren

Tel bost 033-26 66 71
arb. 08-786 56 25
mobil 070-223 43 50

Hedersladamot

Bengt Tellow

V ordförande:

Tomas Mellqvist

Tel bost. 0325-62 54 18

Sekreterare/Medlemsvård:

Glenn Altsten

Tel bost. 033-41 80 62

Kassör:

Birgitta Toresäter

Tel bost. 033-24 40 60

Redaktör, ansv. utgivare: för Älvsborgaren

Å V Dalåker

Kärralundsgatan 34
416 56 Göteborg

Tel bost. 031-84 14 35
mobil 070-250 79 83

Redaktion:

Lars Rehn

Tel bost. 033-41 49 43

Elfsborgsgruppen
031-69 20 00

Manusstopp

Älvsborgaren 2007-03-15

- Medlemsavgift 100 kr -

På förekommen anledning meddelar härmed redaktionen för ÄLVSBERGAREN att vi förbehåller oss rätten att på insända bidrag sätta underrubriker och understundom m h t karaktär och disponibelt utrymme tvingas till avkortningar, uppdelning och senareläggning till nästa nummer av insända bidrag. Foton återsändes endast efter önskemål. ÄLVSBERGAREN är en kvartalstidning och skall utsändas inom vissa tider efter överenskomelse med postverket. Dead-line måste därför respekteras...

Red

Årg 67

Nr 1

Ordföranden har ordet

Har just läst den nya lilla boken "Både och" som överbefälhavaren nyligen utgett. Där slår han återigen fast att Försvarsmakten verkar i en värld som förändras snabbt. Därför måste vi utgå från en helhetssyn som svarar både mot nationella och internationella behov, där de nationella behoven måste ägnas mer uppmärksamhet.

Förändringar står även vår Kamratförening inför. Genom försvarsbeslutet 2004 införlivades Älvsborgsgruppen i Borås med Göteborgsgruppen. Denna heter nu Elfsborgsgruppen både av traditionsskäl - Älvsborgs regementes gamla krigsuppgift i Göteborg - och med sikte på framtiden. Gruppens huvuduppgift är att utbilda tre bataljoner i Göteborgsområdet och en bataljon i Boråsområdet till en modern nationell skyddsstyrka. Älvsborgsbrigadens fana förs nu av Elfsborgsgruppen. Jag har genom mitt arbete i försvarsutskottet fått kännedom om att man lyckas väl i sitt arbete.

Traditionerna från Älvsborgs regementes fredsfröläggning i Sjuhärad och kasernerna i Borås förs vidare av officersföreningen med bevarande av massen och förhoppningsvis ett Sjuhäradsbygdens totalförsvarsmuseum inom kort. Föreningen har nu öppnat upp så att alla intresserade kan söka medlemskap. Därför har jag nu blivit medlem i officersföreningen. Det bör du också bli. Kamratföreningen stöder arbetet med att vårda våra traditioner.

Genom att Älvsborgsgruppen i Borås försvann förlorade Kamratföreningen och vår tidning, som du nu läser, sitt organisatoriska stöd. Samtal har förts mellan mig och chefen för Göteborgs garnison överste Bo Andersson och Elfsborgsgruppens chef Bert-Erik Pousar. Båda har förklarat sig villiga att ge oss sitt stöd. Detaljer diskuteras nu i styrelsen och vi bedömer därmed att både kam-



Ordf.

Else-Marie Lindgren

ratföreningen och vår tidning har en framtid i någon form. Givetvis är grunden för vår existens våra medlemmar och den medlemsavgift och de gåvor som skickas in.

Det kan finnas en viss oro att tyngdpunkten för verksamheten förskjuts från Sjuhäradsbygden till Göteborg. Man bör då ha i minnet att regementets krigsuppgift alltid varit att försvara Göteborg. Regimentet uppsattes i början av 1620-talet för att hålla korridoren mot Västerhavet öppen. Den fullföljdes med försvar av Landvetters flygplats som blev föreningslänken mellan Sjuhäradsbygden och Göteborgsregionen.

Det är emellertid så att när generationer av officerare och soldater som haft anknytning till vårt regemente går bort, riskerar också kamratföreningen att försvinna på sikt. Genom Elfsborgsgruppens lyckosamma nyrekrytering av hemvärnsmän och Kamratföreningens aktiva arbete med att få medlemmar ur dessa kretsar så kan vår Kamratföreningen leva vidare. Ett led i detta är att vår tidning kommer att få en spridning till alla hemvärnsmän i vårt vidgade område. Du som läser vår tidning för första gången och inte är medlem hälsar vi välkommen in i vår gemenskap för Västsveriges försvar.

Else-Marie Lindgren

Ordförande



Bo Andersson

Årsmöte 29/3

Plats och tid: Regementsmässen
på fd I 15. kl 18.00

Anmäl dig senast 27/3 helst via mail:
glenn.altsten@comhem.se
eller på tel 033-41 80 62, 033-41 49 43

Pris 100:-

Sillbord, ärtor o tunnpannkaka, kaffe
måltidsdryck: alkoholstarka drycker kan köpas.

Från Älvsborgs slott till Elfsborgsgruppen – försvaret av Göteborg

”Älvsborg” är ursprungligen benämningen av och symbolen för befästningar vid Älven, det vill säga Göta älv utlopp. Älvsborgs slott med vidhängande slottslän kom till redan i början av 1300-talet på södra älvstranden nära brofästet för nuvarande Älvsborgsbron. Ruinerna av slottet är bevarade. Slottets uppgift var att mellan danska Halland och norska Bohuslän hålla Västergötlands och därmed Svea rikets smala korridor längs Göta älv öppen mot Västerhavet. ”Porten i väster”, som vi sa under Kalla krigets dagar.



Älvsborgs slott under medeltiden

Slottets försvarsförmåga var bristfällig. Det stormades upprepade gånger under medeltidens ständiga krig mot Danmark. Gustav Vasas äldsta söner, renässansfurstarna, och främst Johan III var mer intresserade av att bygga om Sveriges gamla borgar till ståndsmässiga palats. Följden blev ”Älvsborgs lösen” i frederna efter både Nordiska sjuårskriget 1570 och Kalmarkriget 1613. I det sistnämnda var lösensumman en miljon riksdaler, en ofantlig summa i det folk- och penningarna Sverige.

Försvaret i väst måste stärkas. Gustav II Adolf och hans utomordentlige kansler Axel Oxenstierna verkställde. I början av 1620-talet grundades fästningsstaden Göteborg som ett bålverk med sina murar bakom Vallgraven. Samtidigt uppsattes Älvsborgs regemente ”av dem som längst neder och utefter gränsen hemma äro”, som det stod i kungabrevet. Stad och Regemente fick samma vapensköld, påvisande samhörigheten och den gemensamma uppgiften. Det var ingen vanlig heraldisk ”katt” utan Göta Lejon, vä(n)stervänt, krönt med Rikets svärd i höger tass och skölden med Tre kronor, riksvapnet i den vänstra.

Genom Roskildefreden 1658 blev Halland och Bohuslän svenska. Älvsborgs slottslän ingick i Göteborgs och Bohus län. Älvsborgs län fick sin tyngdpunkt i Sjuhäradsbygden. Där förlades i fred Älvs-

borgs regementes åtta kompanier i var sitt härad (Kind två) med sammanlagt 1200 soldater. Allt efterhand i överensstämmelse med Karl XI:s indelningsverk och ständiga knektehåll. Mötesplats för regementsövningar blev Fristad hed.



Skansen Göta Lejon



Skansen Kronan

Vid krigsfara och i krig förblev emellertid Älvsborgs regementes uppgift försvaret av Göteborgsområdet. Där hade fästningsexperten Erik Dahlberg, han som mätte isen före tåget över Bälten 1658, förstärkt stadens försvar med utanverken Göta Lejon och Kronan men framför allt Ny Elfsborg. Denna moderna (1661) befästning avlöste definitivt gamla Älvsborgs slott. Den låg

framskjuten på en holme mitt i älvmyningen som en spärr mot inbrytning sjövägen mot Nya varvet och andra hamnanläggningar i Göteborg. Följaktligen var en bataljon av Älvsborgs regemente besättningen i Ny Elfsborg när den norska amiralen Tordenskiöld med en dansk eskader anföll i mars 1719. Danmark hade för andra gången under Stora nordiska kriget

fallit Sverige i ryggen. Anfallet avvärdades under tre dygns blodiga strider. Försvaret understöddes av några mörsare och stycken från Hisingen. Kustartilleriets debut för försvaret av Göteborg! Älvsborgs regemente fick segernamnet "Ny Elfsborg 1719" på sin svartgulrandiga fana.

1700- och 1800- talen förgick med vakt-hållning i väster mot Danmark och Napoleonkrigens förvecklingar. De nu uråldriga befästningarna kring Göteborg lades efter hand ned. Kring sekelskiftet 1900 började det militärpolitiska läget i Europa skärpas. Göteborg med sin växande hamn krävde ånyo ett försvar mot sjön. Riksdagen beslöt ett toppmodernt bergfort (Oskar II/02) med tungt kustartilleri på Västerberget och 1904 att det hela skulle benämnas Älvsborgs fästning.

Så kom första världskriget. "Skyddstrupp" (beredskapsförband) ur Älvsborgs regemente utgjorde del av garnisonen i Älvsborg fästning. Älvsborgs kustartillerikår uppsattes 1915 men nedlades igen det olycksaliga 1925. Fästningen förlades i "materielreserv". Så kom andra världskriget. Älvsborgs fästning mobiliserade



Ny Elfsborg



Karoliner m/1719 på Ny Elfsborg

under stora svårigheter. Det befanns för framtiden nödvändigt med ett eget kustartilleriregemente.

Beredskapsåren 1940/41 var jag arméadjutant hos kommandanten i Älvsborgs fästning. Där mötte jag överste Rudolf Kolmodin, redan utsedd till chef för det

blivande Älvsborgs kustartilleriregemente KA4. Vid tillfälle ställde han frågan: "Tror du att Älvsborgs regemente och dess befälskår har något emot att mitt regemente ges samma benämning?". Blev en smula förvånad över frågan, funderade och svarade som gammal älvsborgare av födseln, "Att det bedömde jag inte skulle bli fallet".

Det skapades ju två systerregementen med gemensam uppgift, försvaret av Göteborg. Älvsborgs regemente var sedan den 9 april 1940 grupperat för försvar av Göteborgs mycket utsatta södra flank sjön Lygnern - Kungsbackafjorden. (Det fullföljde Regimentet sedan alla sex krigsåren) Älvsborgs kustartilleriregemente skulle



Tungt kustartilleri på fortet 02



I 15 på Onsalahalvön den 14 april 1940

försvara Göteborgs sjöfront. Så blev det. Så kom Kalla kriget med oförändrad uppgift., försvaret av Göteborg, och oförändrad styrka hos systerregementenas krigsforband. Men så började "Stockholm"

snacka om att "Väst ligger i eldlä" (helt fel!), det ena gav det andra, berlinmurens fall, Sveriges dåliga affärer osv. osv.

1998 nedlades Älvsborgs regemente och 2004 Älvsborgs amfibieregemente som



Lv 6 40 mm lvakan



Hemvärnsman ur Älvsborgsgruppen



J29 Flygande tunnan i begshangar på Säve

även det hade Göta Lejon på sin fana. Av det förra återstod Älvsborgsgruppen i Borås, vår Kamratförenings sista stöd. Gruppen inordnades 2005 i Göteborgsgruppen i Västra Frölunda. Dess huvuduppgift är utbildning av tre hemvärnsbataljoner i Göteborgsområdet (varav en marin) och en i Sjuhäradsområdet. Det jämte några smärre marina enheter är vad som återstår av Göteborgs under världskrigen förnämliga försvar.

Göteborgsgruppens chef, genomdrev att gruppen ombenämndes till Elfsborgsgruppen. För detta fanns, som framgår ovan, alla skäl. Älvsborgsbrigadens, det vill säga det av fredsförbundet Älvsborgs

regemente mobiliserade krigsförbandets ävenledes svartgulrandiga fana. Försnumera framför Elfsborgsgruppens hemvärn.

”Älvsborg/Elfsborg” har mycket som förenar inom den nyordnade Göteborgs garnison. Elfsborgsgruppen ingår i denna. Med sikte på framtiden är det av synnerlig vikt att försvarsvilja, motståndsförmåga och inte minst militär kultur består i det från såväl allmän som militär strategisk synpunkt för hela riket så betydelsefulla Göteborg. Försvarsföreningar som Föreningen för Göteborgs försvar, Reservofficers-

föreningen i Göteborg och de forna regementenas kamratföreningar m.fl. är ett gott medel för angivna syften. För att i nuvarande för försvaret knappa tiden nå dessa syften krävs sammanhållning och samarbete. Detta har i god ordning inletts.

*Claës Skoglund
Älvsborgare av
födelsen f.d.
Militärbefäl-
havare Väst*



Fregatt för importskuddet



Robotbestyckad patrullbåt



Stridsvagn Centurion

Älvsborgsbataljonen bildas

Så gick det till enligt min uppfattning – Erling Edvardsson, hemvärnsbataljonchef.

Tankarna kom från söder

Tidigt, när det skedde första gången har jag glömt, påpekade chefen Älvsborgs Södra Hemvärnsbataljon, Jan Andersson, att "det inom Älvsborg inte finns underlag för två hemvärnsbataljoner" Inte bara Jan utan även flera påpekade samma sak. Inom Norra bataljonen hade vi inte samma uppfattning. Bataljonsledningen, bataljonsstaben och ledningsplutonen hade vid ett möte enskilda överläggningar och framförde vid en redovisning samtliga, inget samgående.

Jan Andersson framförde även vid senare sammanträffande sin och sin stabs uppfattning. Chefen Elfsborgsgruppen ringde vid ett tillfälle under våren 2006 och frågade hur jag såg på KRO 2008. Något frågande undrade jag om han menade antalet plutoner, bl.a. i 1. hvkompaniet (numrera ÄGB Västra). Han avsåg antalet bataljoner = sammanslagning av de två älvsborgbataljonerna. Jag svarade honom att Jan. A påpekat detta med att vi inom vår bat hade en annan uppfattning. Han bad mig fundera på detta. Jag höll min stab orienterad om vad som kommit upp.

Älvsborgsbataljonen föds

Någon gång maj-juni for vi till ett EGB-chefsmöte. Jan Andersson, Per Haag och jag samåkade! Under resan framförde Jan Andersson: "Om det blir aktuellt med en sammanslagning så kommer Per och jag inte ställa krav på några platser i den nya batledningen". Jag bara markerade med en nick att jag uppfattat vad han sagt.

Vid chefsmötet på mässen i Göteborg deltog garnisonschefen, Jan, Per, Thomas Larsson och jag hamnade vid ett runt bord längst bak i salen. Under mötet presenterade Bert-Erik Pousar en av sina fantastiska powerpoint-bilder utvisande preliminär målbild KRO 2008. En älvsborgsbataljon! Thomas och jag tittade på varandra. Under fortsättningen satt jag och funderade på hur vi skulle tackla denna situation och en bild växte fram i mitt huvud. Det blev en paus och Jan och Per gick för att hämta förfriskningar.

Jag granskade Thomas och sade vad Jan hade sagt i bilen och tillade att det är väl lika bra att slå ihop, acceptera ledarskapet men att inte vänta till 2008 utan slå till direkt. Sammanslagning i höst, klart vid nyår. Thomas jag är samma andas barn.

Han sa: Så gör vi!

Här föddes Älvsborgsbataljonen.

Vi meddelade Jan och Per samt orienterade Bert-Erik efter mötet.

Innan vi skildes hade vi bestämt att gå ut med en orientering till båda bataljonerna samt samla staberna under veckan efter midsommar och bl. a visa de eventuellt nya stabslokaler i f.d. serviceförrådet. Vi hade fått klart att vi skulle få bilda en bataljonsstab modell större.

Ut/stödsektionen

Under tiden fram till detta möte funderade jag på placeringar i ledning och stab. Min gamle vän och sambandskompis sedan ett kvartsekel Per Haag accepterade att bli stabschef. För övrigt insåg jag att det skulle bli mycket folk. Södra Älvsborgsbataljonen hade flera i stabsreserven. Jag frågade mig hur man bäst tar till vara kompetensen hos före detta chefer och specialister. Är det OK att låta en f d kompanichef eller bataljonskvartermästare sitta i ett ledningslag, skriva M-blanketter och öva nya stabsrutiner. Självklart inte. Vi måste öka staben med en sektion. Denna skall stödja vid utbildningar och övrig verksamhet. Det kan inte bli några befattningspengar. Namnet klarnade snabbt: UTB/STÖD-sektion.

Under hösten har vi bildat vår nya batstab. Något sent kom enkäten ut. Med denna följde en presentation av "bataljonchefens utbstödsekt".

Det var ett enkätsvar jag satt och väntade särskilt på och så en dag kom det. Från Sven-Erik Pettersson och mycket riktigt; han hade kryssat i rutan för utbstödsekt. Thomas och jag hade redan talat om detta. Vem som bäst skulle kunna leda ett brokigt gäng av bl. a fd chefer. Var och en van att bestämma. Vi var rörande överens. Jag ringde Sven-Erik och han tog budet med fattningen och bad om någon dags betänketid.

Utbstödsektionen är redan en Viktoria. Många goda krafter som vill fortsätta att var med i produktionen.

Staben i övrigt är bemannad enligt två principer:

- Behovstyr
- Tillgångstyr

Det senare innebär att bi nu i staben har två sbbef, två IT-befäl samt två personalbefäl.

Alla fick sitt förstaval utom två. En av dessa gick till ett kompani och en tog sitt andrahandsval.

I skrivandets stund har vi just avverkat vår teambildning och vårt första mönstringsmöte.

Det började med en vind från Söder. Vi har vår ledningsplats i Norr och den kan gott förbli där.

Erling Edvardsson

Chef Älvsborgs Hemvärnsbataljon



Erling Edvardsson



Vårt nya förbandsmärke

- Vad är det för blåvit skiva runt lejonet, säger boråsaren.

- Vad är det för getingmatta runt vårt vapen, frågar göteborgaren.

Vi tittar på Elfsborgsgruppens nya förbandsmärke, ett märke som nu är fastställt och har börjat användas. Ett grant lejon, med krona och svärd jämte lilla riksvapnet. Dessutom silver/blå och guld/svart bakgrunder. Vi söker upp Elfsborgsgruppens chef, Bert-Erik Pousar för att få reda på lite om hur det blivit så här.

- Det var viktigt att få med element från såväl Göteborgsgruppen som Älvsborgsgruppen, säger Pousar. Manskaper både i Svenljunga och på Styrös, skall känna igen sig i märket.

Bert-Erik berättar livfullt om den långa och mödosamma processen fram till det slutliga beslutet. Många har varit inblandade och massor av kreativa förslag har passerat förbi. Märket är viktigt för såväl kårandan som signaleffekten utåt. Att det slutligen blev denna fason är något av en hyllning till alla våra föregångare som trampat vaktstigar och tjänat vårt område i såväl krig som fred. Märket är helt enkelt en modernisering av Älvsborgs regementes fana!

Redan före Gustavs Vasas tid syddes de militära fanorna randiga och fänikorna i Västergötland hade landskapets guld och svart som botten. Den fana Älvsborgs regemente fört sedan 1673 är helt enkelt en sammanläggning av Västergötlands färger och Göteborgs stadsvapen.

- Det som var klokt 1673, är klokt även idag, säger Bert-Erik med ett illmarigt leende. Vi skall vara stolta över att få föra ett märke som varit oförändrat i snart 350 år!

Vi invänder att Älvsborgs lejon alltid haft öppen krona, vilket framgår av många regementsmärken, t ex KA4 och Amf4. Pousar förklarar att konflikten mellan statsheraldikern och Göteborgs stad bilades 1953, när man enades om att Göteborgs lejon skulle ha sluten krona och

dessutom kunde avbildas heraldiskt felvänt. Några felvända (flyende) lejon har aldrig någon militär accepterat, men numera gäller att när man avbildar Göteborgs vapen, så är kronan sluten. Rätt skall vara rätt!

För Göteborg skärgårds marina hemvärnsbataljon, som bevakar vårt allra västligaste område, gäller att de marina kompetenserna berättigar till ett annat märke. Trots att man organiseras av Elfsborgsgruppen har man ett runt märke, vilket är kutym för marina enheter. Även detta skall bytas ut mot ett med ny anknytning till de landfasta kamraterna.

När Bert-Erik poserar vid fanan på sitt kontor frågar vi honom om han vill skicka med ett budskap till läsekreten.

- Jag hoppas att manskaper vill vara öppna mot de traditioner som ligger i det nya märket och att man kan inspireras av dessa Bert-Erik. Mycket i dagens tjänstgöring är nytt, men basen är densamma – en osjälvisk vilja att bistå vårt samhälle i alla tänkbara kriser.

*Text och bild
Peter Andersson*

Älvsborgare på Elfsborgsgruppen

Efter I 15's nedläggning försvann personalen åt olika håll, några valde att stanna kvar i Försvarmakten. Tolv av de officerare som valde att stanna kvar i Försvarmakten är i dag samlade på Elfsborgsgruppen.

Elfsborgsgruppen är sedan årskiftet en sammanslagning av gamla Älvsborgsgruppen och Göteborgsgruppen och den enhet som under chefen för Göteborgs garnison handlägger hemvärns- och frivilligverksamheten (Nationella insatsförbanden) inom Göteborgs- och Sjuhäradsområdet.

Några av de tolv gick raka vägen till dåvarande Göteborgsgruppen, medan en del har gått vägen via andra förband, bland annat P 4 och Amf 4 "Åldermän" på gruppen är Magnus Håkansson och Morgan Johansson som kom våren 1997.

De som i dag finns på gruppen är:

Mats Andersen, sektionschef
Utbildningssektionen.
Lars Bellini, utbildningsofficer.
Sperling Blackenfelt, utbildningsofficer.
Hans Hjern, utbildningsofficer.
Magnus Håkansson, utbildningsofficer.
Morgan Johansson, logistikofficer.
Lars Nilsson, utbildningsofficer.
Anders Pedersen, logistikofficer.
Hanseman Samuelsson, sektionschef
Stödsektionen.
Folke Schlichting, utbildningsofficer.
Peter Waller, utbildningsofficer.



Utöver dessa officerare har ytterligare tre varit på gruppen under tiden från nedläggningen fram tills nu, Roger Rappell, Mikael Lund och Mikael Lundgren.

Dessutom finns Kenneth Kraft, förrådsman, på gruppen men tillhör FM LOG.

I och med sammanslagningen av de båda grupperna fanns naturligtvis en oro i Sjuhäradsområdet att tyngdpunkten skulle hamna i Göteborg. Men det har hela tiden varit strävan att se hela området som lika viktigt och den stora mängd Älvsborgare i gruppen gör att det finns ett naturligt "älvsborgstänk".

Sex av officerarna bor kvar i Borås och det gör naturligtvis det mer naturligt att arbeta i gamla regementsområdet.

Hanseman Samuelsson



Älvsborgs regementes 13. kompani bivackerar på Nya Varvet i augusti 1914.

SKÄRGÅRDSINFANTERI

Från första världskrigets kombinerade infanteribataljoner till Älvsborgsgruppens 324. nationella insatsbataljon.

I samband med kustartilleriets bildande 1902 tillfördes kuststridsorganisationen även arméförband – Vaxholms grenadjärregemente (I 26) och Karlskrona grenadjärregemente (I 7). Dessa enheter hade till uppgift att strida i kustmiljö och försvara fästningarna i Vaxholm och Karlskrona mot landstigande fiender.

Det stod tidigt klart att uppgiften som skärgårdsinfanteri krävde en alldeles speciell utbildning. Förmågan att båtledes ta sig fram mellan öar och holmar visade sig vara viktigare än att landvägen marschera mellan olika platser. För att fullt ut behärska strid i skärgårdsmiljö med snabba i- och urlastningar av hästar, fordon och soldater, krävdes stor rutin av både officerare och soldater. Befäl av alla grader måste behärska navigering, så även under svåra förhållanden som mörker och dimma. Genom en omfattande mångårig träning erhöll ovan nämnda förband den rutin och kunskap som krävdes för att lösa sina uppgifter.

Vid första världskrigets utbrott år 1914 grupperades skärgårdsinfanteriet i anslutning till sina fästningsobjekt. För försvaret av Älvsborgs fästning organiserades två "kombinerade bataljoner" med kompanier ur Västgöta Infanteriregemente (I 6), Skaraborgs infanteriregemente (I 9), Älvs-

borgs infanteriregemente (I 15) och Bohusläns infanteriregemente (I 17). De kompanier som bildade den III kombinerade bataljonen, hade alla nummer 13. Samma regementes 14. kompanier bildade den IX kombinerade bataljonen.

Hur Älvsborgs 13. kompani mobiliserades belyses genom följande text ur K. Rydins bok *Kungl. Älvsborgs regemente 1914-1964*:

"På Fristad hed blåstes alarm den 30 juli klockan 10:00. Ur 1-6 stam- kompanierna uttogs av 1913 års klass personal till ett fältkompani. Personalen ställdes upp, fick kläda av sig naken och nedlägga all utrustning på marken. Därefter marsch till förrådet för förnyad utrustning bland annat med uniform m/1910. Efter en timme var utrustningen i stort klar men kompletterades under dagens lopp. Regementschefen tog emot det fält- utrustade kompaniet efter afton- måltiden klockan 8 em. Han uttalade sin tillfredställelse över väl genomförd "mobiliseringsövning". Halv 10. körde ett extratåg in på Fristad station och klockan 10:55 bar det av iväg till Göteborg och Nya Varvet."

Vid Nya Varvet inkvarterades kompaniet i tält fram till senhösten 1914. Under en stormig natt blåste flera rutnade tält ner

varefter soldaterna inkvarterades i det gamla cellfängelset inom kustartilleriets område. Här kvarstannade förbandet fram till den 19 maj 1917 då det hemförlovades. Älvsborgs regementes 14. kompani för-lades till Hjuvik på Hisingen och hemför-lovades först den 14 november 1918.

Enligt 1925 års försvarsbeslut reducerades skärgårdsinfanteriet i Stockholm och Karlskrona genom att Vaxholms- och Karlskrona grenadjärregementen omvand-lades till bataljonsförband underställda Göta livgarde (I 2V) och Kronobergs rege-mente (I 11K).

Skärgårdsinfanteriets tillvaro i denna redu-cerade form blev dock kort. Enligt 1936 års försvarsbeslut indrogs dessa detach-ementet den 30 september 1939. Härigenom skingrades den kunskap som byggts upp kring skärgårdskrigföringens praktiska genomförande.

Under andra världskriget försvarades till en början landets kustfästningar av infan-teriförband ur landstormen. Landstormen omorganiserades 1942 till en lokalför-svarsorganisation. Bataljonerna som ver-kade i Göteborgs skärgård ingick formellt i Försvarsområde 33 (Fo 33). Chef för denna arméorganisation var tillika chef för Göteborgs kustartilleriförsvar (GbK) som



var en marin organisation. Långa beredskapsinkallelser under andra världskriget gav dessa förband ett bra stridvärde.

Efter kriget kom lokalförsvarsförbandens repetitionsövningar att tjäna som budgetregulatorer vilket innebar att förbandens stridvärde försämrades på ett ur kustartilleriets synvinkel oacceptabelt sätt.

För att kompensera arméförbandens försämrade stridvärde introducerades under slutet av 50-talet kustjägare inom kustartilleriet. Dessa elitsoldater skapades för att erhålla en mer offensiv resurs med möjlighet att ytspana, försvara och återta nyckelterräng. 1958 togs beslut om att organisera kustjägarkompanier och året därpå grundades kustjägarskolan vid KA 1.

Under andra hälften av 1900-talet var kustartilleriet i stort organiserat i fasta och rörliga förband. De fasta förbanden var spärr-

bataljoner och spärrkompanier samt vissa självständiga minspärrtroppar. De fasta förbanden utgjordes av tungt och lätt artilleri, fasta minspärrtroppar, robotbatterier samt diverse spanings- och underhållsförband. Det rörliga kustartilleriet organiserades i rörliga spärrbataljoner, rörliga spärrkompanier samt KA-bataljon. De rörliga spärrbataljonerna utgjordes av lätt artilleri, minspärrtropp och robotbatteri. De rörliga spärrkompanierna omfattade robotbatteri och minspärrtropp. KA-bataljonen innehöll det tunga rörliga artilleriet. Utöver detta fanns också underhållsförband, till exempel minutläggningsdivisioner som hade till uppgift att lägga ut kontrollerbara mineringar.

Hela denna organisation har nu nedmonterats i enlighet med Försvarsbeslut 2000. Vad som blev kvar är delar av de rörliga komponenterna vilka återfinns i den nybildade amfibiekåren.



Hjuvikskompaniets övar under kn Elfmans ledning i Göteborgs skärgård 1915.

Genom riksdagsbeslut 2004 har denna kår reducerats till ett regemente vars huvuddel är lokaliserat till stockholmstrakten. Delar av förbandet är detacherat till Göteborg. Tillsammans med två andra detacherade marina förband kan en tillfälligt sammansatt marin säkerhetsbataljon organiseras. Kvar i Göteborg finns också 324. nationella insatsbataljonen. Detta är en hemvärnsbataljon som numera härbärgerar ett stort antal officerare och soldater med rötterna i Älvsborgs amfibieregemente. Förbandets huvuduppgift är bevaka, skydda och ytövervaka, men om så krävs kan två skärgårdsskyttekompanier organiseras. Förbandet har stridsbåtsförare för att kunna bemanna ett tiotal stridsbåtar. Dessa finns i Göteborg och tre är permanent tilldelade bataljonen.



Chefen Elfsborgsgruppen har ordet

Bokens folk är en benämning på de av oss som bekänner sig till någon av de tre världsreligioner som har gamla testamentet som gemensam nämnare. "Om det finns en Gud som är god, varför tillåter han ondska?" Att försöka förklara och bemästra ondskan är grundläggande för de socialiseringssystem som har rötterna i gamla testamentet.

I vår del av världen är det mer regel än undantag att parallellt med våra religiösa trosföreställningar också ansluta sig till en darwinistisk syn på den mänskliga naturen.

Enligt denna är det inte ondskan som är förklaringen till våra tillkortakommanden utan förklaringen står att finna i det faktum att vi är ett djur och som sådant långt ifrån fulländade. Det finns darwinister som givit oss epitetet "mördarapan".

Ovan beskrivna huvudteorier om den mänskliga naturen är för mig ett gott motiv för att vår vandring in i framtiden bör ske med ett stort mått av eftertanke. Om man så vill kan man säga att det som skiljer oss från barbariet är civilisationens tunna fernissa. Det är viktigt att vi inte hemfaller åt önsketänkanden när vi försöker förutse vad som väntar oss i framtiden. Behovet att kunna handskas med det mänskliga vansinnet är inget som hör historien till utan förblir en av statsmaktens grundläggande upp-



Chefen för Elfsborgsgruppen betraktar Älvsborgs fana på sitt tjänsterum

gifter. Det medel som statsmakten ytterst har att tillgripa är landets soldater.

I Göteborgs- och Sjuhäradsområdet växer det moderna Sverige fram under de krig som sätter punkt för försöket att bilda ett nordiskt unionsrike. "Befrielsekrigens" uppbådade bondesoldater får i slutet av 1500-talet en mer fast organisation genom fänikesystemet. Detta utvecklas under 1600-talet till det s.k. yngre indelningsverket, vilket under 1800-talet successivt ersätts av den allmänna värnplikten. Nu är det Elfsborgsgruppens soldater som anförtrots budkavlen. Totalt är vi 2500 "goda medborgare" vilka utifrån ett frivilligt åta-

gande utgör en viktig del av den nationella krishanteringsförmågan. Många likheter står att finna med de indelta soldater vilka under mer än 300 år var en integrerad del av vårt samhälle. Att liksom våra föregångare samlas under Älvsborgs regementes fana ger oss stadga, och stärker vår förmåga att möta dagens och framtidens utmaningar.



Bert-Erik Pousar
Elfsborgare



GRAFVE MAGNUS STENBECK på HERRBORUM



Barbro Leion och P O Kinnander. Foto Gerti Carlsson

I 15:s representanter i "föeskingringen" – såväl Bo Tyvik som P O Kinnander har skrivit lyriska verser om besök hos Grefve Magnus Stenbeck på hans arvegods Herrborum.

Herrborum är en större gård som greven sköter på sitt sätt.. Bl a tager han emot paying gests som då får förtäring och dessutom nattbostad på godset.

Den som "upptäckte" detta var Bo Tyvik

som i en tidigare Älvsborgare skrivit om besök tillsammans med bl a Ulla och Olle Andersson, Brita och Bo Tyvik

Om detta besök på Herrborum skriver Bo Tyvik under rubriken "I GREVENS TID" i tidigare Älvsborgare.

Efter senaste besöket på Herrborum skriver P O Kinnander (efter mycken möda) om besöket på Herrborum.



I väntan på middag Bo Tyvik, Brita Hermelin, Ingvar Leion, Georg Lann, Gurti Esti Carlsson, Barbro Leion, Ann-Marie Wickman. Foto P O Kinnander

Hos Grefve Magnus Stenbeck

Suto nu efter välkomman sålunda bänkade
Vid Grefvens bord uppå Herrborum
Nittiofemåriga Grev Magnus vi saknade
Högsätessittande Bo, Fin VRO I kl som värd
Förande till bords Brita Hermelin, Friherinna
Ditbringad av Georg Lann FFrK4kl med svärd
Bordsförandes Gurli Carlsson, världens vännina
Med blickfånget, P O (RSO) med Barbro, Leioninna
Leionet Ingvar själv vid bordet mitt emot vi finna
Tillvänster om Ann Marie Wickman, Gurlis vännina
Vid bordsändan Britas bilförare Adolf Hermelin
Funnit stjärterum med söta hjärtekvännen Sanna
Allt uppå Herrborum uti fagra Sankt Anna.

Avnjutandes först sparrissoppa så mild och fin
Därtill – "We take sherry with the soup" – gott vin.
Följandes läcker lax med välkockt ris och legymer –
"I think we will have white vine with the fish" –
"I think we will have white vine with the fish" –
antydde Bo och Per Olof fyllde på glaset ännu mer.
Välkomponerad meny med chokladmousse, så läcker
Ändades så med Georgs välformulerade kväden
"Höfves att taffeln nu häfdes" talade sedan värden.
Allt uti Grefvens Herrborum vid Tränöfjärden.

Tackades, bugandes medförandes damer
Uppsöktes denna timma ståndsmässigt rum.
Nu går det näppeligen att försöka rimma
Ity ju senare timma, desto mera vi stimma
Med kaffe och avec om fordontima minnen
Det ljugs och berättas gläggjandes våra sinnen.
Allt uti Grefvens gemak uppå Herrborum.

Tiden löper fort i goda gamla vänners lag
Och i morgon lär det också vara en dag.
Brita och Georg mrd ungdomar foro till sina rum
Alltifrån Grefvens Herrborum,
Medan vi andra gingo att uppsöka våra rum
Allt uppå Grefvens Herrborum.
Leionparet fick dväljas i stilig Kungarum
Allt uppå Grefvens Herrborum.
Vi andra fick nöja oss med något enklare rum
allt uppå vinden uti Grefvens Herrborum.
Nedtecknat då dagens namn var Erika, A D 2007

Per Olof Kinnander
Blankversrimmed

Trupp utomlands ger nationell styrka

Både och Det finns inget motsatsförhållande mellan nationell militär försvarsförmåga och försvarsmaktens internationella verksamhet. Tvärtom. Insatser utomlands skärper och utvecklar de nationella förbanden. Med i vissa avseenden har de nationella behoven hamnat i bakgrunden, skriver ÖB Håkan Syrén.

(SvD tisdag 16 jan 2007)

Sverige kan medverka i Natostyrka

Regeringen öppnar för att Sverige kan delta i Natos utryckningsstyrka. Vänsterpartiet säger dock nej, miljöpartiet är skeptiskt men bland socialdemokraterna är man försiktigt positiv.

"Det finns anledning att pröva detta i en positiv anda"

Mikael Odenberg

ÖB vill öka det nordiska samarbetet.

Sverige måste öka sitt militära samarbete med andra länder, främst de nordiska. Annars riskerar försvaret enligt ÖB Håkan Syrén att inte klara sina uppgifter. Om ett år ska Sverige leda den nordiska stridsgrupp som nu byggs upp och som med mycket kort varsel skall kunna sättas in utomlands på EU:s uppdrag. Men i framtiden krävs mer samarbete än så. Som exempel nämnde ÖB övervakningsverksamhet och områden där de olika länderna använder samma vapensystem – ett sätt att leva upp till politikernas krav på ökad effektivitet.

(TT)

Messing vill samtala om försvarsinsatser



Mikael Odenberg

Det är fortfarande oklart hur det blir med Sveriges insats i FN-styrkan i Libanon. Försvarsminister Mikael Odenberg sa först till GP att uppdraget sannolikt inte skulle förlängas, sedan uppgav han för Blekinge Läns Tidning att det nog ändå skulle det.

– Frågan är under beredning, säger nu hans pressekreterare Nicklas Bengtsson.

Ulrica Messing, är ordförande i riksdagens försvarsutskott.

LEGOSOLDATER!

I Svenska Dagbladets BRÄNNPUNKT skriver bl a TORE HEYMAN (f d M)

Ska Sverige tillhandahålla "legosoldater" för västvärldens nya krig? Upplägget med en snabbinsatsstyrka påminner om forna tiders koloniala straffexpeditioner. Rollen som internationell vapensmedja främjar knappast vår säkerhet.

Stormakter må ha egna intressen att försvara ute i världen; det är inte säkert att deras ambitioner stämmer med det som är bra för svensk säkerhetspolitik.

Och Sverige ligger inte längre i centrum. Det är svårt att nu se några fördelar för någon stormakt att invadera Sverige.

Vad ska då det svenska försvaret göra? I brist på en hotande invasion vill man nu ägna sig åt internationella insatser. Varför?

Ska vi tillhandahålla "legosoldater" för västvärldens "nya" krig? Vilken roll vill vi ha i det storpolitiska spelet?

I praktiken har Sverige varit alliansfritt sedan stormaktsdrömmarna tog slut 1809. Vårt försvar har inriktats på att försvara landet och vi hade en egen industri som utvecklade vapensystem för specifikt svenska behov.

Så är det inte längre. Industrin ägs idag av Natoländerna. Tillverkning och utveckling anpassas till deras behov.

Vi påtvingas dyra vapensystem som vi inte har behov av och Sverige har, blivit en stor internationell vapenleverantör. Därmed blir vi ett legitimt militärt mål.

Två av regeringspartierna – och delar av socialdemokratin – vill att Sverige aktivt deltar i dessa sammanhang. Vi är redan med i fälttåget i Afghanistan, ett krig som inte kan vinnas och som saknar ett klart politiskt mål.

På vilka sätt förbättras vår säkerhet när vi deltar som stridande part i något som närmast liknar gammaldags kolonialkrig?

Dagens upprustning är i hög grad ett arv från det kalla krigets dagar. USA har utvecklat en gigantisk krigsmakt och svarar ensam för hälften av världens militärutgifter.

Förstörelsekapaciteten är enorm, men det politiska resultatet är magert.

Redaktörens bekännelse...

Efter genomförd beredskapstjänst 1940-41 på Västkusten och Gotland gick jag upp till Regch (överste A T Bergquist) och anmälde att nu fick det vara nog med militärtjänst ett tag framöver – min "civila" utbildning på Handelshögskolan väntade.

Översten tittade på betygen – satta av min bataljonschef Baron Åkerhielm och sade: Det har ju gått väldigt bra och utnämning till vpl fänrik har skett. Så duktiga befäl vill vi ha på regementet. Jag ordnar så att fänriken kan börja på Karlberg nästa vecka... Det passar väl? Det var då en tid då "det låg allvar i luften" Jag kommer ihåg att jag svarade "Om det gäller att försvara Sverige – ja.. Fortfarande gäller det för mig att i första hand försvara FOSTERLANDET SVERIGE: Därför är jag liksom författaren tveksam till "LEGOTJÄNST"

Åke Dalåker f d ekonomistuderande på 40-talet

Krisberedskap dygnet runt utreds

Statsministerns kansli skall ha en dygnet runt-öppen krishanterare som samordnar insatserna vid katastrofer liknande tsunamin 2004. I torsdags lade regeringen ner den hittillsvarande krishanteringsutredarens verksamhet. I går var direktiven till den nya utredaren, generaldirektören för Kustbevakningen Christina Salomonson, klara. Den i torsdags nedlagda utredningen var på väg att skapa en ny myndighet, som på nationell nivå skulle få befogenhet att leda andra myndigheter.

(TT)

Alla unga kvinnor får brev om lumpen

Malmö: Unga kvinnor ska för första gången erbjudas samma möjlighet att anmäla intresse för lumpen som män har idag. I april nästa år får över 100 000 ungdomar födda 1991 ett brev som informerar att de via internet kan anmäla intresse för att göra lumpen. Därefter kommer Pliktverket att mönstra omkring 23 000 ungdomar, skriver sydsvenskan.

I år måste kvinnor som vill göra lumpen anmäla sig utan att ha fått någon skriftlig inbjudan. För männen gäller fortfarande värnplikten

(TT)

Från Folk och Försvars rikskonferans i Sälen januari 2007

Försvarsminister Mikael Odenberg inledde det mycket välmatade programmet. Han betonade särskilt att dagens internationella insatser kräver civil-militär samverkan inte minst av humanitära skäl. Men också dagens hemvärn ställer upp välutbildade nationella förbandsinsatser och bedriver regionalt och lokalt en konkret civil-militär samverkan oavsett om det gäller orostider, översvämningar, katastrofer eller annat stöd till samhället.

Överbefälhavaren general Håkan Syrén talade om insatser nu och utmaningar 2008. Han syftade på den nordiska stridsgrupp under svenskt befäl som då ska stå insatsberedd inom tio dagar och 600 mil räknat från Brüssel. En utgångspunkt var hans senaste skrift "Både och" om dubbla uppgifter, nationella och internationella samt framtida krav.

Namnet på skriften för oss äldre Älvsborgare tillbaka till ett annat "BÅDE OCH" som utkom i februari 1957 med underrubriken "Det alliansfria Sveriges försvarsproblem, en militärpolitisk studie". Författare var ett gäng majorer och kaptener lärare vid dåtida Krigshögskolan, Sigmund Ahnfelt, Stig Synnergren, Claes Skoglund och Nils Sköld. De tre förstnämnda tjänstgjorde även vid Älvsborgs regemente. De samtliga blev generaler i allt högre befattningar. Bokens budskap var: Den ekonomiska tillväxten, (3-4% / år) är så god att

Sverige har råd med både den krigsmakt det militärpolitiska läget kräver (Kalla kriget rasade) och den sociala välfärd svenska folket förväntar sig. Så kom 1958 års försvarsbeslut som gällde ända till 1968 med 2,5% påslag per år för teknisk utveckling. Det blev en guldålder för Krigsmakten, inte minst för armén.

En rad intressanta paneldebatter följde. Försvarsministern och riksdagens försvarsutskotts ordförande, fd infrastrukturminister Ulrika Messing diskuterade mot bakgrund av tsunamin hur alla tusentals svenska turister i utlandet skulle omhändertas vid katastrofer. Biståndsminister Gunilla Carlsson hävdade gentemot riksdagsman Härstedt att beviljade biståndsmedel också kunde utnyttjas för militär internationell insats. Sådan var nämligen ofta nödvändig för att möjliggöra den följande humanitära verksamheten. Även vår försvarsindustris framtid var föremål för diskussion.

Som ett förspel till konferensen kunde deltagarna inledningsdagen på morgonen studera en debattartikel i Svenska Dagbladet. Författare var överste 1. gr Bo Pellnäs med stor internationell erfarenhet bl. a från Balkankrigen och bemärkt ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamikatastrofen annandagen 2004.

Redaktionen har bedömt debattartikeln så intressant att den här återges i sin helhet.

I Brännpunkt på Svenska Dagbladets debattsida skriver Bo Pellnäs bl. a.



BO PELLNÄS
Säkerhetspolitisk kommentator
med mångårig erfarenhet från
olika uppdrag i Försvarsmakten.

Tänk om, försvarsministern

VART GÅR PUTIN? Om utvecklingen i Ryssland påverkar vår säkerhet är det oansvarigt att satsa allt på insatsförband utomlands. Försvarsministern borde våga se de risker som avtecknar sig på andra sidan Östersjön och förändra balansen mellan det nationella försvarets behov och insatser i fjärran land.

Det duger inte att avfärda alla som talar om nationella säkerhetsbehov som föräldrade företrädare för det kalla krigets "Rysslandsskräck". Vi kan snabbare än vi anar komma till en punkt där vi inte längre kan vifta undan de problem jag sökt åskådliggöra.

När försvarsministern argumenterar för en internationell inriktning av vår säkerhetspolitik behöver han inte spilla krut på det gamla invasionsförsvaret. Det är sedan länge utplånat och dess resurser och kompetens ansvarslost förskingrade

De som hävdar att en Natoanslutning ökar vår säkerhet glömmar att därmed följer ett större ansvar för Baltikum.

Jag försvarar den nuvarande omfattningen av värnplikten. På den bör vi bygga ett antal "krisplacerade" bataljonsförband, som under begränsad tid åläggs korta inställningstider (timmar).

En väg att ytterligare öka det nationella försvarets styrka är att inte upplösa de förband som tjänstgjort utomlands.

När de återvänder hem är de väl samövade och skulle kunna göra verkningsfulla insatser i samband med olika kriser i samhället. Det är en stor effektförlust att bara låta dem skingras för världens alla vindar.

Nästa steg vore att skapa ett fåtal bataljoner, ständigt uppsatta och tjänstgörande inom eller utom Sverige. Kostnaderna för dessa blir stora, men skulle ge ett rejält kvalitativt lyft.

De kunde bilda stommen i ett större antal förband om och när det behovet uppstår.

Redaktörens kommentar:

Kloka ord och tankar. Bo Pellnäs är en duktig militär debattör. Han är även medlem av den kommitté som nu återupptar utredningen om Tsunamikatastrofen. För en del år sedan erbjöds han att bli chef för vårt regemente men avböjde. Föredrog förmodligen att satsa på sina internationella uppdrag. Det finns dom som tror att hans auktoritet och "tyngd" hade kunnat öka regementets chanser att leva vidare... Att det var ett misstag att lägga ned just I 15 har många insett för sent!

Vilket är viktigast, att Pinocchio får stå centralt, med risken att för alltid ha en negativ tyngd hängande över sina smala axlar eller att förvandla hela projektet till en kärleksfull gåva till staden, frågar Marie Paulson huvuddonatorn Bengt Swegmark.

Redaktör Åke Dalåker ställer bara den enkla frågan: VARFÖR?

Pinocchio...Pinocchio...Pinocchio...

Pinocchiosstaty i Borås godkänd

Kommunstyrelsen i Borås röstade ja till en nio meter hög bronsstaty föreställande Pinocchio. Nu saknas bara ett beslut i kommunfullmäktige.

Statyn har varit omtvistad och alla Boråsare jublar inte över idén att stadsbilden ska prydas med den italienske trädockan vars näsa växte för varje lögn han uttalade. Figuren har heller ingen koppling till Borås.

Kommunstyrelsen föreslår nu att köpet godkänns av kommunfullmäktige, som har sitt nästa möte den 22 februari. Statyn köps i så fall för en million dollar av den amerikanske konstnären Jim Dine. Konstnären själv har som villkor att statyn ska föreställa just Pinocchio.

Pengarna kommer från en grupp privatpersoner, som vill skänka 8,5 miljoner kronor till Borås för möjliggöra affären. Ytterligare en miljon kronor från Borås Stad ska täcka kostnader för uppförandet. (Red anm: Hoppas att den inte skrämmer ev turister..)

Demonstration mot Pinocchio

Protesterna mot en Pinocchiostaty i Borås fortsätter. I går planerades en demonstration inför kvällens fullmäktigesammanträde. Initiativtagarna Jonas Nyman meddelar på sin blogg att kommunfullmäktige missbrukar sitt mandat om de röster för Pinocchio. Tidigare har kommunestyrelsen i Borås sagt ja till den donation på tio miljoner som skall betala konstnären Jim Dines nio meter höga Pinocchioskulptur i brons. Slutgiltigt beslut fattas dock först vid kommunfullmäktiges möte den 15 mars.



Red synpunkt: Med denna "staty" i Borås...

Egentligen är det väl enbart "att tacka nej"

I Borås finns ju så mycket på annat som borde "statyerats" Jag tänker på byst av Algot Johansson, Eller Sven Jonasson (legendariske fotbollsspelaren) Harry Snell, Axel Cadier m fl kändisar.

ÅD

† C A Roosvall död



Vännen och medarbetaren i Kamratföreningen och Älvsborgaren (Kryptot). C A Roosvall har avlidit efter en kort tids sjukdom.

CA var initiativrik och lätt att samarbeta med. Han var tidigare omtyckt sekreterare i Älvsborgsinfanteristerna i Stockholm. Vi saknar en god vän och kamrat

*För Kamratföreningen
Åke Dalåker*

KAMRATGÅVA FRÅN 2006-11-27



Kassachef
Birgitta Toresäter

Olle Björk	Borås
Lars Rönnefeldt	Tidaholm
Lars Mauritzson	Brämhult
Carl-Johan Karlsson	Rävlanda
Björn Claesson	Borås
Rune Bäcklund	Göteborg

2006-12-20 Okänd givare

Ulf Odqvist	Fristad
Börje Andersson	Uppsala
Göte Hidstam	Borås
Anna Öster	Borås
Lars Svensson	Svenljunga
Stig Å Nilsson	Stocksund
Lennart Spetz	Båstad
Lars-Göran Spetz	Ljung
Arne Lindh	Alingsås
Sture Andersson	Falkenberg
Gösta Ejserholm	Vänernsberg
Bertil Sahlin	Hjo
Louise Syvertsson	Borås
Sture Nyman	Hässelby
Lars-Håkan Larsson	Lidköping
Bror Ljunghammar	Borås
Christina Lomberg	Bollebygd
Kerstin Dahl	Fritsla
Mikael Samuelsson	Torslanda
Max Tranell	Julita
Ingvar Persson	Borås
Anders Bolander	Åskloster
Stig Svensson	Sjömarken
Maths Larsson	Vara
Björn o Gunvor Klinge	Stockholm
Anders Johanson	Alingsås
Bo Hellqvist	Göteborg
Stefan Lundin	Ljung
Rolf Lindgren	Billdal
Inga Andersson	Borås
Charles Svantesson	Alingsås
Ingemar Israelsson	V Frölunda
Stig Karlsson	Dalstorp
Claes Skoglund	Stockholm
Odd Arvidsson	Falköping
Conny Ekenhamn	Borås
Klas Carlborg	Vegby
Maj-Britt Svenkvist	Målsryd
Leopold Sieradzki	Borås
Hans Eliasson	Gråbo
Bengt Leek	Kinna
Einar o Viola Pettersson	Borås
Björn Bergqvist	Sparsör

Vi tackar för de generösa gåvorna som inkommit under år 2006 och ser tacksamt fram emot ett lika generöst givande under 2007.

2007-01-02 Okänd givare

Greger Lorentzon	Linköping
Kjell Lundberg	Varberg
Bengt Ferm	Domsjö

2007-01-02 Okänd givare

Sture Andersson	Borås
Sven Berg	Borås
Britta Berg	Borås
Anders Berggren	Herrljunga
Curt Binz	Onsala
Kjell Davidsson	Sandared
Eskil Johansson	Bollebygd
Bror-Ebbe Andersson	Täby
Kenneth Johansson	Sätilla
Sten Sandblom	Ulricehamn
Erik Hökås	Aplared
Rune Torwald	Olofstorp
Hans Larsson	Sjömarken
Lars Kroon	Bollebygd
Torsten Fridh	Ystad
Helge Efraimsson	Fristad
Artur Haknert	Varberg
Marianne Dahl	Lidingö
Olle Andersson	Åmotfors
Bengt Mossberg	Trollhättan
Bengt Svenson	Torestorp
Inge Karlsson	Björketorp
Gunnar Henriksson	Hajom
Stig Johansson	Mölnlycke
Gunnar Danielson	Järfälla
Per-Eric Ericstam	Falsterbo
Sven Engblom	Borås
Rolf Axelson	Kode
Åke Ersman	Göteborg

2007-01-16 Okänd givare

Lars-Erik Knutsson	Marstrand
Gun&Karl-Erik Svensson	Borås
Sture Nilsson	Brämhult
Lars Magnusson	Lerum
Sten Jaselius	Borås
Bernt Berntsson	Askim
Bror Mårtensson	Sjötofta
C-E Bolling	Falkenberg
Ingrid Uppström	Borås

2007-01-23 Okänd givare

Stig Carlsson	Nossebro
Sture Nyman	Hässelby
Gunnar Bock	Årsta
Leif Janföv	Älekulla
Stig Wennström	Borås
Emy Stenerfors	Borås

Lilian Fransdotter

Settergren	Göteborg
Gert Ljungblad	Svenljunga
Arne Lönn	Borås
Arne Eriksson	Borgstena
Lars Tureson	Borås
Carl-Gustaf Eliasson	Borås
Jan-Stefan Börjesson	Täby
Olle Ripadal	Sparsör
Anders Lundgren	Göteborg
Eskil Rudefalk	Ystad
Jan Segergren	Borås
E Sandell	Borås
Ingvar Palm	Svaneholm
Sten Dahlberg	Sparsör
Barbro Lennartz	Borås
Gunhild Strålenheilm	Sandared
Lars Bäckstrand	Onsala
Hans Andrén	Varberg
Åke Gustavsson	Lerum
Alf Andersson	Dalsjöfors
Gösta Sandberg	Skogås
Roy Karlsson	Borås

2007-01-31 Okänd givare

Matte Levinsson	Borås
Mats Nygren	Sjömarken
Göran Hansson	Trollhättan
Åke Svensson	Holsljunga
Uno Lycén	Borås
Kjell-Åke Drotz	Bredared
Kent Bäckstrand	Borås
Bengt Tellow	Schweiz
Jörgen Paulsson	Borås
Sture Lundkvist	Borås
Maths Larsson	Vara
Gunnar Berggren	Herrljunga
Glenn Altsten	Borås
Karl-Axel Bengtsson	Finnerödja
Sune Jacobson	Mellerud
Ingvar Hellqvist	Dalstorp
Bengt Dahlqvist	Göteborg
Sven Svensson	Fjärås
Margit Alfredsson	Borås
Milan Pureber	Landvetter

Bokfört t o m 2007-03-01

John-Olof Fridh	Borås
-----------------	-------

OM SKOLAN

TUMSTOCKAR FÖR KUNSKAP

- Regeringen vill införa mätbara kunskapsmål före årskurs fem i grundskolan.
- De elever som i höst börjar årskurs ett blir de som först får skriva nationella prov när de går i trean.

“Att ha tydliga kunskapsmål i skolan är inte att vara elak mot eleverna. Förekomsten att tydliga mål och krav, kopplat till stödåtgärder till dem som misslyckades, är faktiskt att bry sig om eleverna.”

Jan Björklund (fp)
skolminister på DN
debatt 29/11 2006.
Officer på 1 15 på
70-talet.

Red amn. (medel-
måttlig skolelev)
Heders Jan – tänk
så rätt Du har...



**BORÅS
MILITÄRMUSIKFESTIVAL
2007**

LÖRDAGEN DEN 5 MAJ

**Mer information på
Älvsborgsgruppens hemsida**

Regementsmässen

Under året har ett omfattande arbete skett inom mässen, som har fått ny värme, ny ventilation, nya gardiner och nya vitvaror i köket. Under innevarande år 2007 planeras en hiss på utsidan – södra delen samt viss ombyggnad av toaletter. Alla fönster skall ses över och tätas. Köket få status av cateringkök. Personalutrymme samt studierum planeras på fjärde våningen.

ÄRO – ÄLVSBERG REGIMENTETS OFFICERSKÅR

ÄRO behöver allt stöd föreningen kan få – från kommun, från medlemmar m m för att hela projektet skall kunna bringas till en lyckosam fortsättning. En mer än 400-årig verksamhet bör inte falla i glömska utan väl tas tillvara. Älvsborgs Regemente med dess främsta uppgift att försvara Porten i Väster - Göteborg får inte försvinna spårlöst! Vi måste tillsammans levandegöra och bevara det historiska arvet. Det är därvid viktigt att vi alla samarbetar – Borås stad – Kommunerna i Sjuhäradsbygden – Militära myndigheter och förband i området – Kamratföreningen – Försvarsföreningar i Göteborg – Frivilligorganisationer i Sjuhäradsbygden – Föreningar i övrigt med sin grund i regementet etc. Naturligtvis förutsätts alla medlemmar i ÄRO med f d regementschefer och brigadchefer i spetsen var och en på sitt sätt dra sitt strå till stacken!

För fyra år sen blev min fru med barn när hon reste till Mallorca och förra året blev hon med barn när hon for till Kanarieöarna?

- Vart ska ni resa i år, då?

- Det har vi inte bestämt, men den här gången följer jag allt med henne...

- Jag har hittat en hästsko. Vet du vad det betyder, älskling?

- Ja, det betyder att en hästjäväl springer omkring och är halt!

GOLF

Glad nyhet för alla "hemmagolfare"

Man har tänkt sig flera hål (koppar) på green.

För spelaren är det bara att välja närmst hål ...

Oj vad scooren kommer att bli bättre. Ett välkommet slag för golfen.

Jag väntar nu på synpunkter från Matte Levinsson, Sohlström och Olle Andersson m fl.

Annika Sörenson och Jesper Parnevik är tveksamma.. Ordföranden i kvinnoavd för Golf-Bolla klubben yrkar i sammanhanget på att hålet "vid flaggan" borde vara en större hink.

Svensk Världsmästare

Och så dyker plötsligt Henrik Stenson upp på arenan och "kammar" hem en prispeng på 9.4 miljoner...



Stenson har anor från Göteborg – pappan var handbollsspelare i HEIM

ÅD



ÄLVSBORGS REGEMENTSMÄSS RÄDDAS ?

Älvsborgs regementets Officerskår – ÄRO – beslutade vid sitt årsmöte 2005 att arbeta med att rädda vår förening och vår gamla ärevördiga mäss skulle igångsättas. Förhandlingar med Borås stad och med Vasallen skulle möjliggöra att så skulle kunna ske.

Ett omfattande arbete igångsattes av den nyvalda styrelsen. Det gällde att få fram en affärsidé, som i sig skulle kunna generera medel för att bekosta personal, hyra, drift och ett omfattande vidmakthållandearbete – möbler, målning etc. Borås stad har ställt sig bakom ett fortsatt bibehållande av Regementsmässen – men förutsätter att Vasallen, som ägare skall låta ÄRO nyttja mässen till en försumbar kostnad.

Tre grundläggande saker har skett:

- ÄRO har aktivt arbetat för att bibehålla **totalförsvarstraditionen i Sjuhärads bygden** – detta genom att på olika sätt försöka få till stånd ett **Totalförsvarsmuseum** i Borås med bl a bibehållandet av de traditioner, de före mål etc som funnits vid det nedlagda regementet. Mässen har därvid varit en centralpunkt som ett levande museédel.
- ÄRO har ändrat stadgarna för att möjliggöra att föreningen skall kunna leva vidare och inte dö ut med en åldrande medlemsstock.
- ÄRO har under 2006 bildat ett Bolag – **Regementsmässen I 15 AB** – en förut sätning för att Vasallen skall skriva avtal. Med bolagsbildningen kommer utvecklandet av en Affärsidé i syfte att få resurser till Mässens drivande för överskådlig tid framåt;

En särskild Museigrupp har utarbetat förslag vad gäller ett **Totalförsvarsmuseum** i Borås. Detta förslag har med skrivelse tillsammans med Kamratföreningen förelagts stadens ledning och med kopior till övriga intressenter – kommunerna i Sjuhäradsbygden samt Göteborgs stad. Parallellt med detta har kontakter tagits med centrala myndigheter i syfte att få behålla de museiföremål, som f n finns förpackade i tre containrar inom kasernområdet. Vidare planeras för möjligheter till utrymme inom mässen för att tillgodose möjligheter till vetenskapliga studier där. Mässen i sig är ju ett levande museum och har en omfattande boksamling som är en grund för studier. Därtill kommer skrivelser m m som finns lagrade i pärmar resp i annan media.

ÄRO avvaktar f n svar från dels Borås stad, dels från Centrala myndigheter rörande olika delar i Totalförsvarsmuseet.

De ändrade stadgarna medger nu att **medlemskap** kan erhållas av personer som tjänstgjort vid, haft intresse för eller haft annan anknytning till f d Älvsborgs regemente, Försvarsområdet 34, Älvsborgsgruppen, Västgötabrigaden, Älvsborgsbrigaden, Elfsborgsgruppen samt hemvärnsbataljoner knutna till försvarsområdet.

Kanske borde här även ha nämnts PB 5 och PB 9 som i sig hade delar ur I 15 – pansarinfanteri. Regementet har ju haft både pansarbrigadchef och pansarbataljonchef i dessa båda brigader.

MEN – medlemskap beslutas av en enhällig styrelse på förslag av två medlemmar inom ÄRO!

Regementsmässen är den centrala punkten. Hur rädda den? Vasallen har hittills låtit ÄRO hyra mässen för en obetydlig summa. Man har emellertid – trots påpekanden från Borås stad – inte ansett sig kunna vidmakthålla den ”subvention” för längre tid framåt. Vasallen ser sig inte heller kunna sälja Kanslihuset – ”Pärnan inom Kasernområdet”.

Vasallen har lämnat ett förslag på hyrans utveckling fram till 2011 – i förslaget höjs hyran efterhand och marknadsmässig hyra tas ut fr o m 2011. Fortsatta förhandlingar kommer att ske under första kvartalet 2007 för att komma överens om hur hyran skall tas ut. Olika alternativ torde föreligga.

Under alla omständigheter krävs en aktivering av mässen för att kunna generera någon form av marknadsmässig hyra. Mässen måste drivas så att medel för fast anställd personal (mässföreståndare), drift (värme, el, städning etc), renoveringsarbete etc kan genereras.

Detta kräver att ett omfattande arbete med uthyrning av mässtjänster kan ske – t ex bröllop, fester, begravningar etc.

Inom styrelsen sker f n arbete med detta – ett omfattande och hårt arbete med att rekrytera kunder. Detta sker dels genom aktiva kontakter gentemot presumtiva kunder, dels genom en egen hemsida – <http://regementsmassen.se>

Sven Wergård
ordf. ÄRO



Ordf ÄRO Sven Wergård



Honnörssalen



Biblioteket



Matsalen

Det har varit gott om sk galor nu på nyåret.

IDROTTS GALAN. Där tippade jag någorlunda rätt. Jerringpriset till härliga **Susanna Kallur**, ledarpriset till **Bengt Åke Gustavsson** – ishockey, var också rätt.

Utän Bengt-Åke hade vi aldrig vunnit både OS och VM guld. En av galans allra yngsta fick också känna prisregnets strålar. 19-åriga **Nicklas Bäckström** från Brynäs fick ett makalöst genombrott förra säsongen, var med och vann VM och blev som väntat "årets nykomling"

Han kom till Globen välkommen och uppklädd som vore det en studentfest. Slipsen satt där den skulle, och utan att bli generad erkände han:

"Jag vet inte hur man knyter en slips. Det har pappa gjort".

Red anmärkning: Härliga ord från en klädmedveten yngling. Tyvärr fanns det många ganska ovärdade personer bland pristagare och inbjudna..

Skidåkaren **Björn Lind** var en väntad vinnare i klassen "årets mannlige idrottare" och han njöt av att stå på scenen och ta emot utmärkelsen.

Det här känns ungefär likadant som när jag var tolv år och tävlade i Roslagsmästerskapen. Skillnaden är väl att då fanns det alltid tio- tolv andra som skulle välja från det fina prisbordet före mig. Nu är det bara jag som får det här priset, sa han.

Anna Carin Olofsson utsågs till årets kvinnliga idrottare och sportskytten Jonas Jacobsson blev vinnare i kategorin "årets idrottare med funktionshinder"

Anette Norberg, som avgjorde OS-finalen i curling med sista stenen, fick pris för "årets prestation" i konkurrens med bland annat Kajsa Bergqvists världsrekord inomhus.

PRO-boxningsgalan i Göteborg.

Märkligt så många "föredettingar", tjocka och otränade som kom upp i ringen Bl. a en rysk pajas som inte boxade men märkligt nog stod ronderna ut.

Vår svenska proffsboxningstjej mötte en kort, tjock amerikanska med minst tre nr för stor anorak på överkroppen. Fick ta emot mycket stryk av svenskan och gav upp efter tre ronder, hon borde aldrig fått stå upp.



Amja Pärson Världsbäst i utförsåkning: 3 guld 1 silver och 1 brons



Världsbäst 60 m häck Susanna Kallur



Överraskningen i störtlopp Boråsaren Patrik Järbyn bronsmedalj



Suverän 2:a i slalom Maria Pietila Holmner



Världsnamn i kv proffsboxning Åsa Sandell



Våra suveräna Världsmästare i skidskytte (mixade lag).

Fr v Björn Ferry, Carl-Johan Bergman, Helena Johansson och Anna Karin Olofsson

Denna gången var det lite marigt **Stig Edgrens** kommentarer bifogas.

Tyvär är Stig svårt sjuk.. Men som den krigare han är så kommer han med en ny ruta...Heders.

Olle Larsson i Örebro var snabbast. Tack för långt brev. **Lars Wettéus** har tydligen drabbats någon konstnärlig yra – färglägger svaret med bl. a. röda (svarta rutor) . Omväxlande och vackert.

Hans Nyhage nöjer sig med insändande rätt lösning. Så gör även **Bertil Rydin**, **Bror-Ebbe Andersson** i Täby, **Sune Ståhl**, **Ulf Klevenfeldt** och **Bengt Ferm** som alltid bifogar elegant foto.

Sture Lundkvist hör också till de snabbaste att insända lösning. Rätt. Tack för hälsning. **Lars Turesson** som vanligt helt rätt. Har vissa synpunkter...liksom **Lars Andreasson** (se Stigs brevsva)

Artur Haknert (utan skrivmaskin) – (men har fullt läsbar handstil) underhåller mig med vad som händer i Varberg. Har goda kontakter med bl. a. förre I 15 off **Bengt Anderberg** och **Bertil Sköldberg** (son till fanj Sköldberg) Haknert har många ”känningar” med bl. a. I 15 och Borås. Gläds åt I F Elfsborgs framgångar.

Rune Sjöstrand liksom **Per Vengström** skriver elegant ”på data”.

Axel Bagge bifogar långt och trevligt brev. Tack Glöm turistavgiften i Båstad – ”Jag har talat med ansvarig”.

Per Wengström som bifogar en längre berättelse om hur han utövade idrott i form av IRON MAN. Kommer i nästa nummer.

Sedan är det två rätta lösare som sänt lösningar utan namnunderskrift. Inte ens bomärke att använda som DNA prov.



Redaktör
Åke Dalåker

Lösningen insändes till:

Redaktör Åke Dalåker, Kärralundsgatan 34,
416 56 Göteborg, Senast 15/4 2007

Insänt av :

.....

KLURIGA RUTAN nr 36



Stig Edgren

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12									P	O	E	R	A
13								S					

- Jämnt tiotal – loppbiten (1)
- Kräver mockakläder – f d Clay (1)
- Försäkrar – besjöngs i Amsterdam (2)
- Gammaldags kväll – rymdfigur – Karl Gerhard (5)
- Tripp dan före premiären – fr. artikel (1)
- Trivs med vatten – bearbetar reaktorbränsle (1)
- Riksdag – kar – Holland – utgångsläge (4)
- vore vi där – stentryckare (2)
- Notverk – beröm – stor tass (3)
- Retlig – till hälften över (2)
- Tallinbo – kryp – täckare (4)
- Ett eller 14 – vän till Maja – La Scala (2)
- Nöter bänken – träna med chefen (1)
- Bilreparatör – bor på gröna ön (1)
- Fotparasit – titta (1)
- Tidningsstatistik – soldatämne – Apgatan 8 (3)
- Gulshot – finns som kuber (3)
- Tre vokaler – axelklaffar (1)
- Tore Ludvig – mycket svagt – skynda – så slutar torv (4)
- Läromedel för konstspråk (1)
- Finns på Dramaten (1)
- Två fot – antimon – för håret – så slutar stopp (3)
- Ä i Danmark – mandrill (5)
- Två – nomader i Sahara (2)
- Kraft – finns i hjärtat – ovanlig (2)
- Gränsfall – känd orm (2)

KLURIGA RUTAN nr 35 Rätt lösning

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	T	A	L	L	A	R	N	A		H	A		
2	A	R	T	I	K	E	L		Z	O	R	B	A
3	N	R		N		P			A	L	B	U	M
4	D	E	R	B	Y		I	M	I	T	E	R	A
5	R	S		A	R	M	B	O	R	S	T		T
6	A	T	E	N	A	R	E		E		A	G	Ö
7	D	E	K	A	D		R	K		D		D	R
8		N	V		E	G	E	N	D	O	M		T
9	B		A	V		E	R	A		P	Å	S	E
10	O	S	T		Å	S		L	I	N	N	E	A
11	Y	V	I	G		I	B			A	D		T
12	T	A	O	I	S	M		J	A	M	A	R	E
13	A	N	N	O	N	S	E	R	I	N	G	A	R

Goda råd!

Samla förefintlig koldioxid i tättslutande plastpåsar och lämna in dessa å närmaste miljöstation.

Grönköpings veckoblad tipsar läsarna om klimatvårdande åtgärder.

Omtanke

Rut vaknar upp efter operationen.

Hennes man sitter vid sängkanten.

Han har dragit för gardinerna.

- Varför har du dragit för gardinerna? frågar Rut.

- Jo, det är eldsvåda mitt emot och jag ville inte att du skulle tro att operationen hade misslyckats.....

Utgången av euro-omröstningen har allvaligt inverkat å den ekonomiska utvecklingen i Grönköping. I vilken riktning detta skett kommer nu att snabbtredas.

Tänk omalla mänsker vore

väschötar. Va lognt å gött

dä sulle vära på jola då.

Å så sköjtit sen!!

Sommargästen till sin värd:

- Varför försöker grisen komma in på mitt rum hela tiden ?
- Antagligen därför att det är hans rum på vintern...

Hört på cirkus:

- Ni glömde låsa tigrerburen i går kväll.....
- Det gör väl inget, det är väl ingen som stjälar en tiger!

Regeringen klar med Nya försvarsberedningen

Kamratföreningens ordf. invald

Regeringen är nu klar med namnen till den nya försvarsberedningen.

Sedan tidigare är det känt att utrikesutskottets ordförande Göran Lennmarker (M) blir ordförande. Övriga ledamöter är Håkan Juholt (S), Staffan Danielsson ©, Else-Marie Lindgren (Kd), Allan Widman (Fp), Annika Nordgren Christensen (mp) och Gunilla Wahlén (v). Huvudsekreterare blir departementsrådet Jan Hyllander.

Generalläkaren kritiserar nyordning

Generalläkaren Sture E Andersson är kritisk mot att en general får ansvar för den försvarsmedicinska verksamheten när försvaret omorganiserar.

I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar han att "ÖB riskerar på så sätt indirekt säkerheten för insatssoldater när Sverige sänder dem utomlands på farliga uppdrag". Det mest allvarliga, skriver Andersson är att "myndigheten nu avser att lägga ansvar för den försvarsmedicinska funktionen på en befattningshavare helt utan medicinsk kompetens".

Försvarsministern på kollisionskurs med Säpo.

Trots den ytterst hårda kritiken går försvarsminister Mikael Odenberg vidare med förslaget om att låta försvaret avlyssna vanliga människors teletrafik. I torsdag beslutade regeringen att skicka förslaget till Lagrådet. Vissa justeringar ska göras och remissen ska presenteras nästa vecka, säger Odenberg. Säpo, liksom Registernämnden, har riktat osedvanlig hård kritik mot förslaget.

Registernämndens ordförande, den tidigare Säpo-chefen, Anders Eriksson, anser att Sverige vid en Internationell jämförelse skulle framstå som "ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet och den personliga integriteten".

Odenberg avfärdar kritiken med att det handlar om revirbråk mellan polisen och den militära underrättelseverksamheten. (TT) Lagrådet har senare godkänt förslaget

*Göteborgs-posten måndag
15 januari 2007*

"Försvaret måste bli effektivare"

Mikael Odenberg vill ha mer valuta för skattebetalarnas pengar.

Det bantade och utlandsinriktade svenska försvaret måste bli effektivare i alla avseenden, enligt Mikael Odenberg.

I går var han för första gången talare inför Folk och försvars rikskonferens. Försvarsministern var uppenbart kritisk till hur lite Sverige får ut av de 40 miljarder som försvaret kostar årligen.

Och han fick nästan förbehållslösa applåder från socialdemokraterna. I princip skulle jag ha kunnat hålla samma tal, kanske med undantag för formuleringarna om Nato, sade partiets taleskvinna och ordföranden i försvarsutskottet Ulrica Messing, när hon och Odelberg utfrågades inför konferensen.

I sitt tal kritiserade Odenberg tidigare regeringar för "behöringsångest" gentemot Nato. Den moderate försvarsministern vill ha mer valuta för de pengar skattebetalarna satsar på försvaret.

Våra förband och förmågor behöver vara mer tillgängliga och mer flexibla när det gäller insatser, uppgifter och samarbetspartners, här hemma, i Europa och världen. Jag vill få ut mer effekt och att vi kan göra mer nytta på alla dessa arenor. Vi måste kunna få ut mer för våra 40 miljarder, sade Odenberg.

Ett av de områden där man enligt försvarsministern tidigare inte fått full valuta för pengarna är materielköpen.

Det är ingen hemlighet att en stor del av försvarsutgifterna tidigare har använts för att köpa plattformar och utrustning som inte varit tillräckligt väl utformade för vare sig territorialförsvaret eller för de internationella insatserna. Detta trots att de senare varit en huvuduppgift i över tio år, kritiserade Mikael Odenberg.

Så kan vi inte ha det när 17,6 miljarder av försvarsbudgeten går till materiel och underhåll.

LEIF SVENSSON TT

SVENSKA FLAGGANS DAG eller NATIONALDAGEN, vilket namn man än använder, boka in dagen 6 juni och STÄLL UPP

ÅD

Ostindiefararen Götheborg



Vägen hem

- Ostindiefararen Götheborg avgår från **Singapore** på söndag, den 14 januari. Efter två veckors seglats över Andamansjön och Bengaliska bukten mländer skeppet till **Chennai** (före detta Madras) på Indiens sydkust den 31 januari.

- I **Chennai** blir det byte av kapten och befäl. Den 10 februari bär det av från Indien och färden går vidare över Indiska oceanen, Arabiska viken och Adenviken till staden **Djibouti** i landet med samma namn i östra Afrika vid Röda havets mynning. Skeppet anlöper hamnen i mitten av mars.

- I **Djibouti** blir det byte av volontärbesättning under ett kort bunkerstopp. Resan hem fortsätter via Röda havet och Suezkanalen till Medelhavet. Där blir det ett hamnstopp, troligen i **Nice**. Även **Genoa** har nämnts.

- Näst sista etappen på hemresan går till **London**. Götheborg anländer till den brittiska huvudstaden i mitten av maj. På vägen kommer det att bytas kapten igen. **Gibraltar** har nämnts som en lämplig hamn.

- Sista benet hem från **London** till **Göteborg** tar sju dagar. Helgen den 9-10 maj är det tänkt att ostindiefararen åter

seglar in i Göteborgs hamn. Hur festligheterna då gestaltas är inte klart, men allt annat än ett grandios spektakel kan betraktas som en flopp.

Framtiden

Vad skall det bli av fartyget efter hemkomsten är fortfarande höljt i dunkel. Räkbåt, charterseglingar, skolskepp eller museum är några tänkbare alternativ. Det är inte heller uteslutet att det blir en ny resa till Kina i samband med OS i Peking 2008 och/eller världsutställningen i Shanghai 2010.

Allt är inte solsken

Skador kan uppstå som måste repareras. Först upptäcktes allvaliga skador på stornasten. Sen bröts fyra pollare och relingen sönder av ett bunkerfartyg. Götheborg vingas nu förlänga stoppet i Colombo för att gå in till kaj.

Stiltje och oro på Göteborg

Något har varit galet i veckan. Stiltje och fyra veckor kvar till Afrika. Ostindiefararen Götheborg har flera dygn gått för motor i stället för att segla. Nu ökar oron för att bränslet ska ta slut. Men besättningen har annorlunda dagar med badstopp.

Gabnska dyrt att jobba på Göteborg

Summan som volontärerna betalar ligger på cirka 15 000 kronor.

Fartyget beräknas komma till Göteborgs hamn den 9 juni, och får då ett ståndsmissigt mottagande.

Ostindiefararens återresa säkrad

Ekonomin för ostindiefararprojektet är säkrat. Sponsorer har skjutit till de pengar som behövs för att fartyget ska kunna komma hem igen.

Det är flera större företag som bidragit ekonomiskt till resan. Även Västra Götalandsregionen har skjutit till pengar. Dessutom får volontärerna ombord numera betala sina egna rese- och matkostnader.

Det är jätteroligt att det nu är klart att vi kan slutföra denna enastående seglats, säger Stellan Mjårdner, vd för SOIC, bolaget som håller i Ostindiefararprojektet i ett pressmeddelande.

Vi har lyckats få framför allt våra tidigare sponsorer att skjuta till pengar, säger Annica Magnusson. Presskontakt på SOIC.

Förutom sponsorpengar tar man alltså nu även betalt av volontärerna.

Det är egentligen ingen avgift, de får betala för resan till och från de hamnar där de

går ombord respektive lämnar fartyget, säger Annica Magnusson. Det innebär en kostnadsbesparing, tidigare stod vi för de utgifterna själva.

Klippan är den rätta platsen för Göteborg

Efter en lång seglats, där ostindiefararen väckt stort intresse, placerat Sverige på kartan och nu närmar sig Sverige igen, är det hög tid att bestämma var hon skall ligga för att också i framtiden dra intresserade besökare och uppmärksamma Göteborg.

Den rätta platsen är naturligtvis vid Klippan, som var hemmahamn och varifrån hon en gång avseglade.

Där känns historiens vingslag med den gamla bebyggelsen delvis kvar, såsom Älvsborgs fästningsruin, Sjömagasinet som var lagerhus, corps de logi och den gamla krogen dit sjömännen drogs för att ta en styrketår inför resan. Där är ju också utsikten storartad mot inloppet till Göteborg och med nya Älvsborg fästning i bakgrunden.

Returadress
Älvsborgaren
Mannerfeldts plats 3A
504 31 Borås



ÄLVSBORGS REGEMENTE

I 15

När Gustaf II Adolf tillträdde som konung 1611 påbörjade han ett stort reformarbete på alla samhällsområden och lade också grunden till en helt ny organisation av försvarsmakten. Som ett led i denna nya orga-

nisation tillkom ÄLVSBORGS REGEMENTE år 1624. Regimentet med säte i västergötland grundades genom omvandling av de gamla västgötafänikorn. Fänika (urspr=liten fana) var benämningen på ett infanteriförband om c:a 500 man vilka följde en hövitsman och en fana förd av en fänrik eller fanjunkare. I varje landskap fanns ett antal Fänikor. det nya regimentet omfattade 8 kompanier med upptagningsområde i Sjuhäradsbygden (fastställt omkring 1680) då indelningsverket infördes.

Under Karl XII fälttåg deltog Älvsborgs regemente och efter konungens död 1718 förlades truppen bl a till Nya Älvsborgs fästning i Göteborg. Efter Kielfreden 1814 då Norge blev svenskt gjorde normän-

nen uppror (Eidsvold 17 maj 1814) och Karl XIV Johan ingrep med trupper från Älvsborgs regemente.

Efter de många krigen organiserade fredsutbildningen på olika platser, men från 1797 huvudsakligen på Fristad Hed. Regimentet flyttades våren 1914 till nya



kaserner i Borås där det funnits sedan dess. Den 27 juni 1998 förklarade regemente I 15 nedlagt.

En historisk återblick visar på framgångar även på många andra platser, men i de ovannämnda slagen deltog Älvsborgs Regemente i striden på ett avgörande sätt.

Den 23 oktober 1642 mötte svenskarna under Lennart Torstensson den kejserliga armén utanför Leipzig och vann en stor seger. Nästa slag kom 1910 vid

Helsingborg då danskarna som landstigit i Skåne besegrades av älvsborgare under Magnus Stenbocks befäl. Striderna avgjordes av regimentet, när de danska grenadiärerna, ett elitförband, efter stormning besegrades. Efter slaget i Helsingborg har det aldrig stått något regulärt fältslag på svensk jord. Under Karl XII krig deltog älvsborgarna i slaget om Mecklenburg och den 9 december 1712 besegrades fienden vid GADEBUSCH (sydost om Lübeck).

Den fortsatta kampen bl a mot danskarna var inte så lyckosam och vid Tönningen (7 mil väster om Kiel) tvingades svenskarn att kapitulera och många älvsborgare blev krigsfångar på ön ALS (Danmark) varifrån dock de flesta senare kunde rymma hem. ÄLVSBORGS REGEMENTE har på ett hedrande sätt löst sina uppgifter till Sveriges försvar.

Kungl. Älvsborgs Regementes Kamratförening

föreningen bildades den 18 juni 1939 i dess nuvarande form. dock hade långt tidigare bildats föreningens föregångare "Älvsborgs regementes krigareförening" av dåvarande kaptenen Ernst Adolf Elfman, som tjänstgjorde med I 15 trupp vid Hjuvik (Göteborg) 1916.

